

Een kijkje in de Italiaanse keukens

Bij Bert van Vlijmen Interieur- en Keukenarchitectuur

Tekst Eline Sigmans Fotografie Sanne van Roozendaal Vormgeving Juul van den Heuvel

Geïnspireerd door de meubelmakerij van zijn vader, startte Bert van Vlijmen (61) samen met zijn vrouw Meriam in 2005 zijn bedrijf in Interieur-en Keukenarchitectuur. Als je binnenstapt in de showroom aan de Brugstraat in Vinkel, zie je het ambacht en het bijbehorende gereedschap nog terug. Nu, vijftien jaar later, staat zoon Raoul (27) op het punt mede-eigenaar te worden samen met zijn vrouw Dorien. Vader en zoon vertellen over hun familiebedrijf en hun gedeelde liefde voor smaakvolle, functionele en bijzondere keukens en interieurs.

Om Italiaanse droomkeukens te realiseren werken Raoul en Bert met merken zoals Valcucine, Zampieri en Lago. "Toen Italië begin dit jaar in lockdown ging, was dat voor ons dus ook wel even schrikken. Al onze materialen komen ervandaan. We hebben zulke fijne connecties daar in Italië en hadden onszelf nooit voorgesteld dat het contact, de toevoer van materialen en de fabriek zomaar on hold gezet zouden kunnen worden," vertelt Bert. "Het maakt je als ondernemer scherp op hoe een werkproces in elkaar steekt. Gelukkig hadden onze klanten begrip voor de situatie en konden we toch droomkeukens realiseren zoals beloofd. En wij hebben het zelfs in deze tijd drukker dan ooit! Mensen zijn veel thuis en dat merken we zeker in ons werk."

Een keuken staat steeds meer centraal in het leven van onze klanten



UITGEBALANCEERD ONTWERP

Klanten kunnen bij Bert en Raoul terecht voor werkelijk bijna alles. Raoul: "Ja, van klein tot groot. Denk aan een nieuwe keuken, een nieuw greepje voor op een kastje, een nieuw (keuken)apparaat of zelfs de inrichting van een heel huis. We gaan de uitdaging graag aan om een uitgebalanceerd ontwerp te maken en halen uit iedere vraag evenveel plezier. We steken bewust veel tijd in iedere opdracht, maar dat vertaalt zich dan ook terug in een persoonlijk en smaakvol design, waarin alles samenkomt. Dat is zo gaaf om te zien."

SAMEN

"Raoul vult mijn met de hand getekende ontwerpen aan met 3D-tekeningen", gaat Bert verder. "Dat is echt een welkome aanvulling. Sowieso heeft de aanwezigheid van Raoul het bedrijf een andere dimensie gegeven. We ontwerpen dingen samen en dat is bijzonder om te mogen doen, op deze manier samenwerken met je zoon. Ook iets wat we vroeger niet voorspeld hadden." Raoul: "Ik heb fysiotherapie gestudeerd en zag vroeger als kind hoe hard Bert in de zaak werkte. Die combinatie maakte dat ik er eigenlijk nooit over na had gedacht om in het bedrijf te stappen. Tot zo'n zeven jaar geleden. Als fysiotherapeut was ik vooral bezig met het oplossen van een probleem, terwijl ik nu bij kan dragen aan het realiseren van een droom."

AANDACHT

Focus van Raoul? Die ligt op het ontwerpen en realiseren van mooie projecten. "Ik hoef niet per se te groeien met ons bedrijf. Het allerbelangrijkste vind ik dat we hoge kwaliteit blijven leveren: een ontwerp dat goed doordacht is en precies bij de wens van onze klant past. Of eigenlijk gaan we het liefst nog een stapje verder: een project realiseren dat onze klant verrast en hun verwachting overtreft. Van zo'n proces krijg ik wel een grote glimlach op mijn gezicht!"



WOON- EN LEEFRUIMTE

De ontwerpen van Bert en Raoul beginnen in het hart van het huis: de keuken. Raoul: "Vroeger had de keuken alleen een functioneel karakter, terwijl je daar nu familie en vrienden ontvangt, de dag met elkaar doorneemt en uitgebreid kookt en eet. De keuken staat steeds meer centraal in het leven van onze klanten en dat is een mooie ontwikkeling." Bert voegt daaraan toe: "Hoewel onze ontwerpen altijd uitgebalanceerd zijn, vinden we dat iets eerst functioneel en praktisch moet werken en daarna pas mooi mag zijn." Bert en Raoul gaan voor een samenhangend geheel, hun ontwerpen zijn een totaaluitwerking van het huis waarbij iedere centimeter wordt getekend en opgenomen in het ontwerp. Wanneer alle looproutes, draaideuren en kasten op de juiste manier zijn verwerkt, maken ze het af met een kenmerkende stijl van hoogwaardige materialen.

FAMILIEAVOND

Vrijdagavond is familieavond bij familie Van Vlijmen. Wanneer de winkel sluit, rijden de andere familieleden naar Vinkel, komt de wijn op tafel en wordt er heerlijk gekookt in één van de daarvoor ingerichte en aangesloten keukens in de showroom. "Even ontladen en samenkomen, we hebben in al die jaren wel gemerkt dat dat enorm belangrijk is voor ons gezin!"